



MARANATHAKERK

Giessenburg PKN gemeente



NB zondag 30 oktober 2022

Vandaag zondag 30 oktober gaat in de morgendienst Ds. R. Bos uit Harderwijk voor. Muzikale medewerking wordt verleend door organist Wim Wiersma.

Dankdag

Woensdag 2 november is het dankdag.

's Morgens is er om 8.45 uur een kinderdienst in onze kerk vanuit de gezamenlijke kerken en CBS de Hoeksteen. Voor de allerkleinsten is er kinderoppas aanwezig.

Voorganger Ds. Y. Pors.

In de avonddienst om 19.30 uur gaat ook onze eigen predikant Ds. Y. Pors voor.

Volgende week zondag 6 november gaat in de morgendienst Mw. Ds. A.J.T. Bouwman uit Papendrecht voor.

Collecte 30 oktober 2022

De opbrengst van de eerste collecte is voor de Stichting Help mij Leven.

Help Mij Leven zet zich in om Braziliaanse kinderen in nood te helpen. Dit doen ze door het welzijnswerk van Robert Smits en de door hem opgerichte organisatie REMER in Brazilië te ondersteunen. De kinderen die zij helpen, groeien op in een gevaarlijke omgeving. Ze wonen in de beruchte sloppenwijken (favela's) van Rio de Janeiro, die het domein vormen van drugskartels en gewapende milities. Drugshandel en afpersing brengen veel geweld met zich mee. Maar ondanks al het geweld is de verleiding voor kinderen en jongeren groot om zich aan te sluiten bij een drugskartel of een militie. Dat levert namelijk geld op en aanzien. Help Mij Leven probeert deze kinderen alternatieven te bieden voor een leven van criminaliteit en geweld. Kijk voor meer informatie op de website van [Help mij Leven](#)

De tweede collecte is voor de kerk en de derde collecte vragen wij uw bijdrage voor het Onderhoudsfonds.

Collecte 2 november Dankdag 2022

De opbrengst van de eerste collecte is voor het gezamenlijke diaconie project van de Gereformeerde en Hervormde kerk: Geef warmte door.

De tweede collecte is voor de kerk en de derde collecte vragen wij uw bijdrage voor het Onderhoudsfonds.

Bloemen

De bloemen van zondag 30 oktober gaan met onze hartelijke groeten naar zr. Meta de Groot.

De bloemen worden weg gebracht door Janny van Harten.

Geloofskracht

Het is stil in de kerk. Er klinkt geen geroezemoes van beneden en het ruikt niet naar shampoo of zeep. In ons eigen huis hebben we de klei opgeruimd en de goocheldoos weer in de kast gelegd. In de schuur vind ik nog een springtouw, een frisbee en een aantal fietsonderdelen. In de vensterbank een poppetje. Dat iets tijdelijk is, weet je, maar je er op

instellen gaat toch nooit helemaal. Vooral niet als twee jongens van dertien je huis binnen komen, iedere week. Vergeten is de keer dat ze de wc over lieten lopen of dat ze een pizza hadden gemaakt van klei en die in hun mond staken. Je denkt nu; zullen ze wel goed terecht komen? En ook dat zal wel weer slijten. Bovendien; ver weg zijn ze nog niet. In Groot Ammers hebben ze een goede opvangplek gevonden. We zien ze vast nog wel een keer. Bijzonder was het, dat we in zo korte tijd met elkaar een huis konden maken voor twee families. Een veilige plek met veilige mensen. Uit christelijk oogpunt natuurlijk fantastisch, maar ik denk dat we het anders ook hadden gedaan. Het is een vorm van dankbaarheid voor alles wat wij hier wél bezitten. Iemand noemde het christenplicht. Met dankdag volgende week voor de deur noem ik het graag naastenliefde.

Yvette Pors

Snoepgroet

De snoepgroet gaat deze zondag met onze hartelijke groetjes naar Noor van Harten.

Uit de kerkenraad van 20 oktober

Op donderdagavond 20 oktober vergaderde uw kerkenraad. De nieuwe kerkenraadsleden Wim van Oosterom, Annette van Maanen en Kees van der Heiden werden hartelijk welkom geheten. Het aanstaande vertrek van de Oekraïners werd besproken. Met de stijgende prijzen voor energie en levensonderhoud keken we wat wij als kerk, kerkenraad en diaconie konden doen om te helpen in onze omgeving. Het herkennen van signalen is belangrijk. Ook zoeken we de samenwerking met de gemeente Molenlanden en met de andere kerken. De actie "geef warmte door" is een mooi voorbeeld. We spraken uitgebreid over het inzegenen van andere relaties en over de toekomst van de avonddiensten. Deze twee onderwerpen komen ook aan de orde op de gemeenteavond die gepland is op 28 november. Half november ontvangt u hiervoor de uitnodiging inclusief de begroting voor 2023.

Namens de kerkenraad, Piet Aantjes

Kerk-School-Gezin Dankdagdienst

Het thema van de dankdagdienst op D.V. 2 november is 'Wie dank jij?'. Ds Yvette Pors zal dit thema toelichten aan de hand van 1 Koningen 17: 1-16 De collecte is bestemd voor het gezamenlijke diaconie project van de Gereformeerde en Hervormde kerk: Geef warmte door. We willen u vragen om uw kinderen geen collectebonnen mee te geven. De dienst begint om 8.45 in de Maranathakerk aan de Peursumseweg. Het is een gezamenlijke dienst van de 3 Giessenburgse kerken in samenwerking met CBS de Hoeksteen. Ouders, verzorgers en andere belangstellenden zijn van harte welkom om de dienst bij te wonen. Voor de allerkleinsten is er kinderoppas aanwezig (we vragen u kinderen onder de 3 jaar bij de oppas te brengen).

De commissie Kerk-School-Gezin

Aan tafel

In het kader van het jaarthema van PKN willen we dit jaar een aantal gezamenlijke maaltijden organiseren. Doel is de ontmoeting met elkaar. We zullen openen en sluiten, maar vinden het belangrijk om het gesprek een kans te geven. We doen dat thuis, tenzij de groep te groot wordt. Ook vragen we u om een kleine bijdrage in de kosten en om u aan te melden zodat we rekening kunnen houden met de hoeveelheden.

We hopen natuurlijk op een flink aantal deelnemers!

- Datum: 4 november
- Plaats: Peursumseweg 21
- Opgeven: Hillegonde v.d. Aa, Yvette Pors
- Kosten: 3 euro p.p.



Erwtensoep

Zaterdag 5 november is er weer de erwtensoepactie voor onze kerk. Heb je zin om mee te helpen om deze actie tot een succes te maken en je bent nog niet benadert door Geri de Rover? Bel haar of stuur een berichtje naar 06-42071477. Vele handen maken licht werk.

Bazaar zaterdagmiddag 19 november voor Projecthulp Sri Lanka

Op zaterdagmiddag 19 november wordt er van 13.00 tot 18.00 uur een bazaar gehouden in de grote zaal en (voormalige)Wasko ruimte van de Stigt ,de opbrengst is voor Projecthulp Sri Lanka van Marian en Gerrit Muis. Op de bazaar kunnen zelf gemaakte producten worden gekocht en verkocht, er zijn verschillende kramen met spellen en ook het rad van avontuur zal niet ontbreken. Voor de jeugd zijn er verschillende activiteiten en de catering zal ruimschoots aanwezig zijn. In de hal van de kerk staat een tafel, met een aantal spullen die al door gemeenteleden zijn gemaakt voor de bazaar. Creatieve aanvullingen en bakkers van taarten/cake zijn nog van harte welkom. Verder zullen er diverse tafels bezet worden met leuke spellen en leuke aangeleverde spullen die verkocht gaan worden, dus ook hulp bij de verkoop is nog welkom. Neem daarom gerust contact op met de diakenen!!

Data ter herinnering

28 oktober	Maandsluiting in Bredero's Hof, aanvang 19.00 uur Voorganger Dhr. W.J. van Iperen
1 november	Jeugd van vroeger
2 november	Dankdag
4 november	Sirkelslag 2022 (12-16 jaar)
5 november	Erwtensoep verkoop
5 november	'Tim Zingt' in de Maranathakerk "Heus niet voor elke dagboek Show" aanvang 20.30 uur
6 november	Kindernevendienst en Jeugdkerk
7 november	collectebonnen te koop in de Stigt
19 november	Bazaar vanuit de diaconie
20 november	Laatste zondag kerkelijk jaar
20 november	Kindernevendienst en Jeugdkerk
28 november	Gemeenteavond

De volgende nieuwsbrief komt uit in het weekend van zondag 6 november.

Kopij voor de Nieuwsbrief vóór vrijdag 4 november 20.00 uur inleveren bij de makers van de nieuwsbrief. E-mail: Nieuwsbrief.Maranathakerk@gmail.com